



R.K. Zorgcentrum
ROOMBURGH



ROOMBURGH

magazine

Natuur

Fietsmaatjes Leiden/Leiderdorp

Rollatorloop Olympisch Stadion

Lentestart tuingroep

De schoonheid van Moeder Natuur

En meer...



juni 2025



“De zondagse eucharistie is onmisbaar voor het christelijke leven, [...] In een wereld die zozeer vrede nodig heeft, verbindt dit ons meer dan ooit ertoe om volhardend en trouw te zijn in onze eucharistische ontmoeting met de verrezen Heer, zodat wij daaruit kunnen vertrekken als getuigen van liefde en dragers van verzoening.” paus Leo XIV

Voorwoord

"Ik hecht er veel waarde aan om te zien, dat iedereen die zich met veel enthousiasme inzet voor de verduurzaming van Roomburgh, dit niet doet omdat het moet, maar omdat zij dat graag willen."



Bert Buirma, directeur Roomburgh

Een heerlijk thema deze maand: de natuur! Ik ben van de generatie die, vroeger met mijn broertjes en vriendjes, heel veel buiten heeft gespeeld. Ik was bijna altijd buiten en geniet tot op de dag van vandaag enorm van de natuur en van het buiten zijn. Of dat nu is boven op een heuvel in de sneeuw, op het water in een bootje, in het bos, wandelend of fietsend, dat maakt allemaal niet uit, zolang het maar buiten is.

In de natuur kom ik tot rust en in de natuur zie ik duidelijk de schepping. Paus Franciscus heeft in zijn encycliek *Laudato Si'* geschreven over de ecologie en onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de schepping. Volgens het scheppingsverhaal zijn wij 'heerser' over de natuur, maar geen meedogenloze heerser. Wij zijn ook dienstbaar aan de natuur, wij zijn rentmeester.

Binnen Roomburgh zijn wij samen met bewoners en vrijwilligers heel actief bezig met natuur en duurzaamheid. Van wormenhotel tot afval scheiden en verspilling tegengaan, van schone energie tot energiebesparing, van respect voor de schepping tot respect voor elkaar.

Deze activiteiten leiden tot een zilveren certificaat van het Milieu Platform Zorg. Wij voldoen hiermee ruimschoots aan de verplichtingen die wij opgelegd hebben gekregen van de overheid. Maar ik hecht er veel waarde aan om te zien, dat iedereen die zich met veel enthousiasme inzet voor de verduurzaming van Roomburgh, dit niet doet omdat het moet, maar omdat zij dat graag willen. Zij willen zich inzetten voor het behoud van onze planeet.

Behoud van de planeet klinkt erg groot wellicht. Ik hoor ook wel eens van sommigen wat cynische opmerkingen over dat wat je op kleine schaal doet nauwelijks van invloed is, toch denk ik persoonlijk dat alle kleine beetjes helpen en ook dat ieder mens een verantwoordelijkheid heeft gekregen ten opzichte van de natuur. Ieder kan een steentje bijdragen.

Veel leesplezier en inspiratie om een samen te zorgen dat wij als Roomburgh een duurzame samenleving vormen.

Inhoud

- 3 Voorwoord
- Inhoud
- 4 Informatieve ochtend Babeltrucs
- 5 Woord van de rector
- 6 Fietsmaatjes
- 7 Bij de receptie Volle fietsenstalling aanleunflat
- 8 Leidse herinneringen Rollatorloop Olympisch Stadion
- 9 Lentestart tuingroep
- 11 Fotoverslag
- 14 In Memoriam
- 15 Gedicht
- 16 De schoonheid van Moeder Natuur
- 19 Gedicht
- 20 Spreuken Sudoku
- 21 Activiteitenkalender
- 23 Contact & info Colofon
- 24 Woordzoeker

Informatieve ochtend babbeltrucs

Door Monique van Trigt-Boons | Regisseur Welzijn

Woensdag 29 april jl. zijn de wijkagent en haar collega bij Roomburgh op bezoek geweest en zij hebben veel informatie gegeven over onder andere babbeltrucs en oplichterij. Zij gaven tips als:

Doe 's avonds de deur niet open wanneer u niemand verwacht.

Betaal nooit aan de deur voor pakketjes die worden bezorgd!

Sluit de deur wanneer u geld wilt pakken voor een collecte.

Bewaar uw pincode niet in uw portemonnee.

Babbeltrucs kunnen ook telefonisch plaatsvinden. U kunt er vanuit gaan dat bankmedewerkers en/of de politie u nooit zullen opbellen met vragen over bijvoorbeeld uw betaalrekening of waardevolle spullen. Ze komen ook nooit zomaar bij u aan de deur. U kunt dus maar beter het telefoongesprek zo snel mogelijk beëindigen of de deur sluiten. Kortom, het was een leerzame en interessante bijeenkomst waar we veel van hebben opgestoken.



Woord van de rector

Door rector Van der Mee

HET WONDER VAN DE SCHEPPING

De heilige Schrift begint met de schepping van de wereld. In een lied met zeven coupletten bezingt ze de schepping. Het verhaal geeft aan dat alles goed en mooi is. Inderdaad, wat is onze wereld met al wat zij bevat? Veel mensen zijn zich ervan bewust dat alles niet toevallig bestaat. Maar dan moet alles ook een zin hebben, een betekenis. Dat ontdekken is de weg die de mens moet gaan in zijn leven. Dat kan moeilijk zijn, want de schepping met heel haar schoonheid en rijkdom, heeft ook haar beperkingen, en veel heeft een einde. Ook is en gaat niet alles goed in de schepping. En er is de dood. Waarom, als alles goed en mooi bedoeld is, en hoe dan te leven?

Veelal stellen mensen hier vragen over. Ik hoop ook in ons huis en op je oude dag. We staan in ons huis niet meer aan het begin, eerder aan een einde. Is het dat dan? Wat zou het mooi zijn als we hier open over kunnen spreken en antwoorden kunnen vinden die ons de weg wijzen, een licht geven en een hulp zijn om de oude dag, die niet altijd gemakkelijk is, ook zinvol te beleven.

Het hoeft niet moeilijk te zijn zich te openen voor een God, als een bron van leven en liefde, die aan het begin staat en er ook wil zijn aan het einde. Veel mensen geloven wel vaag ergens in. Er moet toch meer zijn tussen hemel en aarde? Toch blijft veel in het ongewisse.

Zelf besef ik dat we de openbaring van deze God nodig hebben. Die kan ons pas verder brengen. De mens kan God wel zoeken met alle vragen die er zijn, maar God van zijn kant moet de mens tegemoet komen, wil er een wezenlijk antwoord komen. Dat heeft Hij steeds gedaan en ten volle in Jezus. Deze Jezus heeft als mens geleefd en over God willen spreken, die Hij zijn Vader noemde. Uiteindelijk heeft Hij door zijn dood en verrijzenis voor de mens de deur willen openen voor een grotere werkelijkheid. En Hij heeft zijn Geest willen geven, die ons wil helpen de weg daarheen te vinden. Kan de mens zich daarvoor openen? Dat kan ons echt bevrijden en verder helpen. Daarover spreken, juist ook in ons katholiek huis, kan ons echt bevrijden en verder helpen.

Het leven is een ontdekkingsreis. Er is immers ook veel te ontdekken. Het wonder van de schepping met haar mooie natuur, kan ons al veel openbare. Zo wens ik u een goede maand juni toe en dat we ons kunnen openen voor het geheim van het leven en daar met elkaar over in gesprek willen gaan.

Met een hartelijke groet,
Rector Joost van der Mee



Fietsmaatjes

Door Geertrui Verroen

De grote glimlach op het gezicht van je gast na afloop... daar doe je het voor.

Beste bezoekers, familie, vrijwilligers en buurtgenoten van Zorgcentrum Roomburgh,

Volgend jaar bestaat **Fietsmaatjes Leiden/ Leiderdorp** 10 jaar en inmiddels rijden er 23 duofietsen in en rondom Leiden/ Leiderdorp die, dankzij de vele vrijwilligers, velen gelukkig maken met een wekelijks of tweewekelijks fietsritje. Mensen die zelf niet meer kunnen fietsen, er vaak vroeger enorm van genoten hebben, en nu weer een middag of ochtend het gevoel geboden krijgen om in ons mooie Groene Hart de wind door de haren te voelen gaan.

Maar zoals overal hebben wij ook een tekort aan vrijwilligers: we zijn nu nog bezig gasten, die zich afgelopen zomer al hadden aangemeld, aan een vrijwilliger te kunnen koppelen.

Dus een oproep aan allen: kijk of je zelf wellicht een dagdeel vrij kunt maken – al is het maar eens in de drie weken – of dat je iemand in je omgeving weet. De grote glimlach op het gezicht van je gast na afloop... daar doe je het voor.



Bij de receptie

Door Diana Lek

Mevrouw komt even bij me zitten bij de receptie, ik ken haar als een vriendelijk dame met altijd wel een praatje en een glimlach op haar gezicht. Ze komt vertellen hoe het nu met haar zus gaat, die afgelopen week te horen heeft gekregen dat ze ernstig ziek is en hoe haar dochters direct in de bres springen om hun tante te helpen met alle afspraken en ziekenhuisbezoeken. Dan begint ze te vertellen dat ze zo trots is op haar dochters, die ondanks hun verleden zijn opgegroeid tot liefdevolle vrouwen, die altijd klaarstaan voor haar en haar zus.

Natuurlijk vraag ik aan mevrouw wat er dan vroeger is gebeurd. Ze vertelt me over de geschiedenis, die ze met zich meedraagt en die velen niet aan haar zouden afzien. Zij had geen goed huwelijk, haar ex-man heeft haar jaren mishandeld en dat heeft diepe sporen nagelaten. Zolang mevrouw in die onveilige situatie zat, moest ze wel doorgaan; voor haar kinderen, voor haar veiligheid en om simpelweg de dag door te komen. Maar toen de scheiding eenmaal een feit was en de directe dreiging wegviel, kreeg de jarenlange spanning eindelijk de ruimte om zich te uiten. Het lichaam en de geest zeiden: "nu is het genoeg". De tol was zo zwaar dat mevrouw uiteindelijk instortte en opgenomen moest worden. Haar oudste

dochter kwam in een pleeggezin terecht, weg van de onrust, maar ook weg van haar moeder. De jongste dochter bleef achter bij haar vader en zijn nieuwe vrouw, een situatie die destijds onmogelijk leek voor mevrouw om te veranderen.

Nu mevrouw ouder is, staan haar dochters onvoorwaardelijk voor haar klaar. De band, die ooit door geweld en ziekte werd doorbroken, is sterker dan ooit hersteld. Ze doen alles voor hun moeder en staan altijd voor haar klaar. Dat zij nu samen de zorg dragen voor hun zieke tante, laat zien dat het gezin ondanks de versnippering van vroeger weer volledig één is geworden. De liefde heeft de geschiedenis ingehaald.



Foto ter illustratie

Volle fietsenstalling aanleunflat

Door Monique van Trigt-Boons | Regisseur Welzijn

Beste bewoners van de aanleunflat, momenteel staan er veel fietsen in de fiets- en scootmobielruimte beneden bij de ingang van de aanleunflat. Wij verzoeken u vriendelijk uw fiets daar weg te halen als u deze niet meer gebruikt. We treffen

ook regelmatig andere spullen in de fiets- en scootmobielruimte aan. Dit is niet de bedoeling. Laten we met elkaar de ruimte netjes houden. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Leidse herinneringen

Door Jan Kleijn

De foto toont de Rijsburgerweg met stadstram, komende uit Oegstgeest naar de Hoge Rijndijk via het station, circa 1960.



Rollatorloop Olympisch Stadion

Door Marjolein du Prie | Regisseur Welzijn

Woensdag 20 mei jl. heeft een groepje bewoners van de aanleunflat met begeleiding van vrijwilligers deelgenomen aan de Nationale Rollatorloop in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Zij werden daar hartelijk ontvangen en goed verzorgd met

allerlei lekkere hapjes en drankjes. Voordat er genoten werd van al het lekkers, maakten de bewoners eerst een mooie wandeling door het stadion. Het werd een gezellige en geslaagde middag, waarbij zelfs het zonnetje zich nog liet zien.



Lentestart tuingroep

Door Monique van Trigt-Boons namens de tuingroep



Vrijdag 1 mei hebben we met de tuingroep een gezellige start van het tuinseizoen gehad. Tijdens een lunch in Ons Hoekje werd vanuit vele ideeën een plan opgesteld. In de maand april was er ook al van alles gaande, zoals de oogst uit het Wormenhotel en het schilderen van de tuinbak. Vrijwilligers Rodion en Mohamed hebben al veel voorbereidingen getroffen. Zo hadden we een prachtig aanbod gekregen om vele mooie potten, tuinbeelden, gereedschap en mooie Hortensia's op te halen uit de oude woning van dhr. Hoogenboom.

Vanuit de bewoners zijn mw. Verhoogt en de heren Clarys, Rijsbergen en Hoogenboom als vrijwilliger actief. Vrijdag 8 mei is de tuingroep gestart met het vullen van potten en de twee grote tuinbakken. We hadden een heerlijk zonnetje en goede tuinhandschoenen. Er zijn bonen en paprika's gepland, planten opgepot en een tuinbak is gebruiksklaar gemaakt. De terrassen bij de Lounge en Ons Tuintje zullen binnenkort letterlijk worden 'opgefleurd'. We hopen dat veel bewoners en

hun bezoek ervan zullen genieten.

Echter planten in potten hebben veel zorgen en aandacht nodig. Iedere dag een scheutje water en zo nu en dan oude blaadjes verwijderen. Er zullen vast en zeker meerdere 'groene vingers' binnen Roomburgh zijn. Op de terrassen staan kleine gieters klaar en een lege bak om oude blaadjes in te doen. Neem gerust een gieter mee op uw rollator en geef de planten water. Vele handen maken licht werk. We genieten er tenslotte allemaal van.

Heeft u ideeën voor de terrassen of Ons Tuintje, spreek de mensen van de tuingroep aan.

Hartelijke groet,

Bep, André, Pieter, Gerard, Mohammed, Rodion, Sanne, Eline en Monique

Electrotechnisch
Installatiebureau



Ida de Leeuwstraat 8
2331 SN Leiden
Tel: 071-572 06 65
Mob: 06-51 24 98 75
info@etblagas.nl
www.etblagas.nl

pluk bloemiste



info@plukbloemiste.nl
www.plukbloemiste.nl

06 22 76 84 52

Cindy Sierat

Activiteiten Roomburgh

KLASSIEKE
Muziekmiddag

met Liesbeth de Man

iedere 2e
dinsdag van
de maand

14.30 uur
in de lounge

Welkom bij de
ROOMBURGH
MANNENSOOS

Tijd voor een
gezellig
praatje..

..met een
drankje en
snack.

IEDERE WOENSDAG
VANAF 11 FEBRUARI
14.00 - 16.00 UUR
IN DE LOUNGE

Fotoverslag



Wat was de Hollandse Week in april een feestje. Er stonden diverse activiteiten op het programma, zoals de wandelspeurtocht, vrolijke koeien schilderen, maar ook de spelletjesmiddag in de lounge. Met een stempelkaart in de hand kon iedereen een kans wagen bij de Oud-Hollandse spelletjes. Het was een gezellig en sportief samenzijn. Voor herhaling vatbaar!



Vervolg fotoverslag

Boven: de Hollandse Week werkte ook door bij Dagbesteding De Waterkant. Oranje boven!

Onder: en tot slot was de weekafsluiting op zaterdag één groot feest met een optreden van Hugo en Bianca. De handen gingen in de lucht en er werd vrolijk meegezongen.





Boven: bezoekers van dagbesteding De Waterkant gingen een dag varen met de Zuidwijckboot. Ze heten tenslotte niet voor niks Dagbesteding de Waterkant.

Onder: de bewoners van somatiek hoefden zich ook niet te vervelen afgelopen maand. Zij genoten van een heerlijk diner, vers bereid door onze kok Sigute en bewoners maakten weer de mooiste creaties o.l.v. Ilse, Assistent Welzijn.

In memoriam

Verbloemen

leen me duizend stille woorden
en ik schrijf je een boeket
dat ik in een vaas vol tranen
voor het raam heb neergezet

elke bloem is een gedachte
is een naam, een stem, een ding
elke tak een kostbaar teken
van al jouw herinnering

in een ruimte vol frustratie
stil en somber als de nacht
staat die mooie bos vol kleuren
als een heilsoldaat
op wacht

hij vertaalt vergeten woorden,
die je zoekt, maar niet meer vindt,
en heeft het mateloos vertrouwen
van een onbevangen kind

dus laten we zacht en onzeker verdwalen
dwars door de velden
van ons bestaan
op zoek naar een taal
die verbindt en verwondert
zodat we elkaar
kunnen blijven verstaan

leen me duizend stille woorden
en ik schrijf je een boeket
ik heb het in een hart vol liefde
binnen handbereik gezet



© auteur: Margreet Jansen – Het Woordenpalet
© illustrator: Angelique Bosman - SimArt

IN MEMORIAM

Mw. E. Karregat-Braamzeel | 23 april 2026
Mw. M.T. Sprinkhuizen | 26 april 2026
Mw. A.A. van Rijn-van der Leek | 10 mei 2026

Thema Natuur:

Mijn bezoek aan Landgoed De Eese

De zon en haar wendbaarheid
Haar kracht weerspiegelt
In aanwezigheid
Waar magie wordt geschreven
Getekend in sprookjes
En fluisterend gesproken
Kastelen gebouwd
Op oeroude grond
Stil dit wonderschone
Schouwspel van ademend goud
Werelden van uitersten
Herinnering aan later
Zorgen die uitsterven
Bouwen van parels
Waar ik even mocht zijn
De koningin van het woud



Foto gemaakt op Landgoed De Eese



*Geïnspireerd door de muziek van
Lévon Minassian ~ Tchinares
Scan de QC-code om te luisteren
naar het nummer.*

De schoonheid van Moeder Natuur

Door Inge Leferink | activiteitenbegeleidster bij dagbesteding 'de Waterkant'

Laatst was ik in Heiloo bij “Onze lieve Vrouw ter Nood”. In de omgeving van Heiloo ook wel bekend als ‘het putje van Heiloo’. De plek is al sinds de 15e eeuw (circa 1409) een bekend bedevaartsoord en dit heiligdom is gewijd aan Maria. Op het terrein bevindt zich de ‘Runxputte’, een waterput waaraan een geneeskrachtige werking wordt toegeschreven.

Tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 werd de kapel verwoest door de geuzen; in 1637 lieten de Staten van Holland de overblijfselen van de kapel met de grond gelijk maken en de put dichten om de katholieke bedevaarten te stoppen. Wonderlijk genoeg ging de put in 1713 weer stromen. Begin 20e eeuw (1905) werd de put officieel teruggevonden en in ere hersteld.





In 1909 en 1930 werden nieuwe kapellen gebouwd, waardoor het een bloeiend bedevaartsoord bleef. Wat een prachtige serene plek! Een krachtplek van Moeder Natuur.

Over Moeder Natuur gesproken, zie (foto's) hoe immens groot deze bomen zijn. De zachte kracht van de bomen is hier zo voelbaar en laat zien hoe 'klein' de mens eigenlijk is.

Hoeveel kracht zit er in de Natuur? En hoeveel kracht zit er in ons als mens. Werkelijk als je je daar voor openstelt, is het onbeschrijflijk mooi, niet in woorden uit te drukken welke 'Divine Energie' er door je heen stroomt! Ik ben dankbaar dat ik deze diep helende energie mag ervaren en gelijktijdig met beide benen stevig 'in' de grond sta.

Schoonheidssalon Ilona

Al ruim 30 jaar ben ik een begrip als pedicure/manicure/schoonheidsspecialiste. Roomburgh is daar al jaren een onderdeel van, met een goede prijs-kwaliteitsverhouding.

Ik kom bij u thuis of ontvang u in mijn salon in Leiderdorp voor:

- Pedicure werkzaamheden
- Manicure werkzaamheden
- Gezichtsbehandelingen

Ik ben bereikbaar via:

06-28921731

Salonilona1@gmail.com

Ilona Heuts-van Basten



Restauratie

•

Renovatie

•

Nieuwbouw

•

Onderhoud

**Wilt u hier
adverteren?**

**Neem voor meer
info contact op
met Diana Lek via**

dlek@roomburgh.nl



Coenecoop 2C, 2741 PG Waddinxveen
Tel. : 0182 - 619944
E-mail : info@vanberkelwaddinxveen.nl

Bidden

Bidden is niet: vragen.

Bidden is jezelf in de handen van God leggen,
tot zijn beschikking, en naar zijn stem luisteren in de diepte van je hart.

H. Moeder Teresa

**Wilt u kritisch meepraten
over de zorg voor uw naaste?**



R.K. Zorgcentrum
ROOMBURGH



Word lid van de
Cliëntenraad

**Voor meer informatie over de
cliëntenraad van Roomburgh
kunt u contact opnemen met:**

Frans Lardee

franslardee18@gmail.com

Hetty Verboom

hettyverboom@gmail.com



**Of bekijk onze
website via de
QR-code.**



Spreuken



Sudoku

Het doel van de sudoku is om het raster met cijfers in te vullen, zodat elke rij, elke kolom en elk 3 × 3-blokje alle cijfers van 1 tot en met 9 bevat. Het oplossen van een sudoku is goed voor het verbeteringen van de concentratie en algehele hersencapaciteit.

●● makkelijk

●●● moeilijk

		5	4		8	6	9	
	6			7		8	5	3
7	9	8		6		2		
						1		
			1	3	7	9		5
4			2	9		3		8
		9	5		3	4		1
	1	6	7					2
5	4		6		1	7	8	

6		3					9	8
8			1		6		3	
	7		3		8	1		
					7			4
3							5	1
	6		5					
				1			8	
1		8			2			9
	2		6	8	4		1	5

Activiteiten juni

Bezoek de website voor mistijden: www.roomburgh.nl
of kijk op het overzicht bij de kapel

MA Thuisoptiek Haaglanden
1.6 14.00-16.00 uur - Lounge

DO Sacramentsdag
4.6 wordt op zondag 7 juni gevierd.

8 - 25 juni Engelse tuin bij Roomburgh
op het grasveld naast Roomburgh
zie poster voor de activiteiten

DI Klassieke-muziekmiddag
9.6 14.30 uur - Lounge

VR Hoogfeest van het
12.6 Heilig Hart van Jezus

DI Wil je zingen, zing dan mee
16.6 15.00 uur - Lounge

VR Jukebox
26.6 14.30 uur - Lounge

DI Film André Rieu
30.6 14.30 uur - Jozefzaal

VASTE ACTIVITEITEN

MAANDAG

10.30 - 12.00 uur: Rolstoelwandelen
14.00 - 16.00 uur: Klaverjassen
18.45 - 20.00 uur: Koffieavond
in Ons Hoekje

DINSDAG

10.00 - 12.00 uur: Koffie drinken

WOENSDAG

10.30 - 12.00 uur: Wandelclub flat
13.30 - 15.00 uur: Bibliotheek
14.00 - 16.00 uur: Biljartclub Keu&Co.
14.00 - 16.00 uur: Mannensoos
14.00 - 16.00 uur: Breiclub

DONDERDAG

10.30 - 11.00 uur: Gymnastiek
14.00 - 16.00 uur: Bingo

VRIJDAG

10.00 -12.00 uur: Rummikub
in Ons Hoekje
10.00 - 12.00 uur: Schilderclub
14.00 - 16.00 uur: Sjoelen

ZATERDAG

10.30 - 11.00: Gymnastiekgroep 1
11.30 - 12.00: Gymnastiekgroep 2

Alle bovenstaande activiteiten vinden plaats
in de lounge tenzij anders aangegeven.

THUISOPTIEK HAAGLANDEN

UW OPTICIEN AAN HUIS

Uw ogen verdienen de beste zorg, gewoon bij u thuis.

ThuisOptiek Haaglanden komt langs voor een professionele oogmeting, passend advies en een ruim aanbod monturen en glazen - allemaal in uw vertrouwde omgeving.

Waarom kiezen voor ThuisOptiek Haaglanden?



Oogmeting aan huis



Vrijblijvend deskundig advies



Groot aanbod monturen en glazen



Geen voorrijkosten en 2 jaar gratis onderhoud



Afspraak maken?

Bel: 06-19361007

Website: www.optiekhaaglanden.nl

Mail: info@optiekhaaglanden.nl

Virati

UITVAARTVERZORGING

24/7 - 071 203 21 34

Persoonlijk

Betrokken

Altijd dichtbij



virati.nl



SPAR

Spar Zeldenrust

IJsselkade 45-46

2314 VM Leiden

071 589 08 98

zeldenrust@despar.info

www.sparzeldenrust.nl



Openingstijden:
ma. t/m zat. van 08.00 - 21.00 uur
zondag van 09.00 - 19.00 uur

Contact & informatie

Pastorale dienst

Rector J. van der Mee

T | 06 - 51 57 73 84

E | jvdmee@kerkmail.nl

Harriët van Dijk (pastoraal

T | 071 - 589 22 00

medewerkster) E | hvandijk@roomburgh.nl

Cliëntenraad

Dhr F. Lardee (voorzitter)

E | franslardee18@gmail.com

Mw. H. Verboom (secretaris)

E | hettyverboom@gmail.com

Vertrouwenspersonen

Harriët van Dijk &

T | 071 - 589 22 00 / 06 - 27 39 36 69

Tom Koot

E | vertrouwenspersoon@roomburgh.nl

kootadvies@gmail.com

Contactpersoon thuiszorg

Wijkverpleegkundige Sam Venselaar

E | svenselaar@roomburgh.nl

Contactpersoon dagbesteding & maaltijden

Wijkcoördinator Leo Cremers

E | wijkcoordinator@roomburgh.nl

Contactpersonen wonen in Roomburgh

Zorgadviseurs Leo & Sanne

E | zorgadviseur@roomburgh.nl

Contactpersoon huishoudelijke ondersteuning

Coördinator Wmo Natascha Qamboui

E | plannerwmo@roomburgh.nl

Contactpersonen dementie

GVP'ers (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatric)

E | gvp@roomburgh.nl

Contactpersoon vrijwilligers

Coördinator Vrijwilligers Marion Zirkzee

E | mzirkzee@roomburgh.nl

Contactpersonen overledenenzorg

Donna Whitehouse & Wilma van der Horst

T | 06 - 11 78 42 78 (24 uur per dag bereikbaar)

E | overledenenzorg@roomburgh.nl

Openingstijden

Restaurant

Dagelijks:

10.30 - 17.00 uur

Kapsalon

dinsdag en donderdag

09.00 - 16.00 uur

Bibliotheek (in de lounge, lidmaatschap: €7,50 per jaar)

woensdag

13.30 - 15.00 uur

Giften

De kosten van Roomburgh worden vergoed vanuit de overheid of door de verzekeraars. Soms willen wij echter iets extra's doen voor onze bewoners of voor onze medewerkers. Mocht u als blijk van waardering een bedrag willen schenken, dan kunt u uw gift overmaken aan onze vriendenstichting: IBAN-nummer **NL77 TRIO 0788 8146 80** ten name van de stichting Vrienden van Zorgcentrum Roomburgh.

Colofon

Roomburgh Magazine is het maandelijksmagazine van R.K. Zorgcentrum Roomburgh, bedoeld voor cliënten, bewoners, naasten, medewerkers, vrijwilligers en voor iedereen die geïnteresseerd is in nieuws over Roomburgh.

REDACTIE

Harriët van Dijk & Laura Lenselink

AAN DIT MAGAZINE HEBBEN MEEGEWERKT:

Bert Buirma, Diana Lek, Inge Leferink, Rector Joost van der Mee, Ann van Wingerden, Harriët van Dijk, Jan Kleijn, Monique van Trigt-Boons, Marjolein du Prie, Geertrui Verroen

VORMGEVING

Laura Lenselink



R.K. Zorgcentrum
ROOMBURGH

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

T | 071 589 22 00

W | www.roomburgh.nl

E | info@roomburgh.nl

